



Roholte og Vindbyholt

Af Flemming Petersen



Roholte Kirke.

Allerede i stenalderen var området beboet, og man ved, der har været en vikingeboplads tæt på Roholte.

Senere var der en stor handelsplads lige syd for landsbyen. Det medførte, at der opstod en landsby med mange mennesker.

Da der senere er sket en landhævning, er vandet forsvundet fra nærområdet og dermed handelspladsen, og området er blevet et meget smukt kulturområde med landbrug og små skove.

Kirken

Da landsbyen opstod var der ikke nogen kirke, da området var en del af Kongsted sogn. Men da der var syv km til kirken, valgte Christoffer af Bayern, som var konge i Danmark fra 1439 – 1448, at opføre en annekskirke i Ro-

holte. Efter 25 år blev kirken selvstændig og fik såvel tårn som præstegård. Tårnet blev også brugt som udkigstårn og sømærke.

Kirken er bygget af kridtsten fra Stevns Klint og munkesten, som er sejlet her til. Oprindeligt var kirken kalket lyserød, men under en restaurering i 1883 ledet af arkitekt Dallerup blev kalkpudset fjernet, og kirken har efter restaureringen fået det nuværende udseende.

Døbefonten er helt speciel, da den oprindeligt var bestemt til Roskilde Domkirke, men af uransagelige årsager nåede den aldrig frem til Roskilde. Den kom så til ære og værdighed i Roholte Kirke, da denne blev bygget i 1441. Efter Reformationen i 1536 kom der et dåbsfad oven på det store kar, da man ved dåben ikke mere skulle dyppes helt ned i vandet, men kun have lidt vand i håret.

Døbefonten er absolut en meget stor attraktion for sognet. Den er fremstillet på Gotland og er lavet af kalksten, den er 15 kantet og med billeder indhugget på ydersiden. Billederne viser bl.a. Veronikas-svededug og Jesus mormor, som blev gjort til helgen! Desuden er der også et livstræ.

Kirken er åben for besøgende mandag til fredag kl. 8 til 16.

Døbefonten i Roholte Kirke.





Den tidligere skole i Roholte.

Skolen

Oprindeligt startede skolen som en degneskole i det nuværende sognehus, men efter ankomsten af polske roearbejder til de to store gårde Strandegård og Lindersvold blev den først udvidet, og senere i 1908 erstattet af den nye skole som skulle ligne kirken, efter at denne var blevet restaureret. Skolen ligger lige over for kirken, men i 1980-85 blev den nedlagt på grund af for lille et børnetal.

Landsbyen

Huse og gårde er igennem tiden flyttet flere gange. Først lå de meget tæt, men ved brand var det jo ikke så godt, derfor flyttede de ud på jordene, men så kom der røvere. Så flyttede de tilbage til landsbyen, hvor de stadig kan ses. Der er kun sket små ændringer til

dato. Derfor repræsenterer Roholte et usædvanligt historisk landsbybillede, hvor der er en rimelig afstand mellem huse og gårde.

Vindbyholt Kro

I starten var det Vindbyholtgården, der ligger mellem Roholte og Vindbyholt, som var kongeligt gæstgiveri, men senere blev selve kroen flyttet op til landevejen. Desværre brændte kroen og er ikke genopført, men alt i alt var der kro i Vindbyholt i ca. 400 år.

Lige over for Vindbyholtgården er det gamle bystævne med sten og træ stadig intakt.

Der har også været en vandmølle, hvor møllehuset stadig er intakt og beboet, men møllen er desværre fjernet. Møllehuset ses ved Orup Bæk, hvor den løber igennem Vindbyholt by.

Bystævnet ved Vindbyholt gård.

